



VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

Paula DE TEMMERMAN

weduwe van de Heer

Gaston VAN DER CLEYEN

geboren te Edelare op 12 april 1910 en godvruchtig
overleden te Brakel-Zegelsem op 21 sept. 1993,
gesterkt door de Heilige Sacramenten der Zieken.

Onze dierbare overledene ging door het leven met open handen en gouden hart. Ze zag en zocht enkel haar plicht en het goede dat te doen was. Vandaar die vrijheid van oordeel en die eerlijke moed waarmede zij aan ieder, hoe lief ze haar ook waren, soms minder aangename woorden zei die moesten gesproken worden. Haar gevende handen en haar van goedheid kloppend hart rusten nu in Gods vrede. In haar moedig gedragen beproeving heeft zij dan een stuk weg afgelegd naar haar Schepper toe, in overgave aan Zijn Voorzienigheid.

Heilige Vader, almachtige eeuwige God,
wij bidden U voor Uw dienaar Paula
laat haar, over de dood heen,
thuis komen in Uw Rijk
van Heerlijkheid en Vreugde.

O.L.Vrouw van Kerselare, bid voor ons.

De families

DE TEMMERMAN,
VAN DER CLEYEN,
VANDE PUTTE
en VANDE VYVER,

danken u oprecht voor uw deelneming.

de bleeckere, edelare