

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

Petrus, Albert De Temmerman

echtgenoot van Alice DE CUBBER,

geboren te Elst op 31 augustus 1913 en overleed in de stadskliniek te Ronse op 19 februari 1993. Gesterkt door het sakrament van de zieken

Na lange bange weken strijd heeft hij zijn loven in Gods handen geleid. Wij zullen zijn beeld in ons hart bewaren: Seizoener, getekend door 't werk van de jaren. Trouw als man en een goede vader voor vrouw en kinderen en kleinkroost te gader. De tuin en zijn duiven waren zijn verzet. Getroffen door 's levens harde wet blijven wij achter, alleen en verweesd, maar danken U, God, om wat hij voor ons is geweest.

« POENTJE » is niet meer. Zo noemden de mensen hem alhier. Een troetelnaam. Het verkleinwoord toont aan hoezeer hij was geliefd. Want Albert was een eenvoudig man zonder veel complicaties. Wie bij hem binnenkwam, was welgekomen. Hij had een leven van hard werken achter zich, eerst als seizoenarbeider in Frankrijk: weken weg van huis in de bietentijd. Later op den « Travaux ». Hij vertelde daar graag nog eens over. Maar het was hard werken in weer en wind.

Met « Liske » heeft hij een mooi gezin grootgebracht. Beiden hingen goed aan mekaar. Ze hadden drie kinderen en konden bogen op een hele reeks kleinkinderen en achterkleinkinderen. Daar ging hij heel erg in op.

Sinds enkele maanden ging het niet meer zo goed met hem. Hij voelde zich altijd zo moe. De lijdensweg begon tussen thuis en het zevende verdiep van de kliniek. Wekenlang vocht hij tegen het noodlot, maar de ziekte was sterker dan hij. Tot de laatste momenten was hij klaar van geest en had hij belangstelling voor de dingen van alledag: zijn duiven, het dorp, de kleinkinderen. Zijn levensmoed kan ons allen als voorbeeld dienen.

Liske, we hielden stevig aan mekaar. We droegen samen zoveel jaren lief en leed. Dank om uw trouw. Mijn kinderen en kleinkinderen, dank om wat U voor mij deed. Gij waart mij een houvast in deze hopeloze dagen. Hou stevig aan mekaar. Laten we samen uitkijken naar een blij wederzien.

De families

DE TEMMERMAN, DE CUBBER,
HAESEBROECK. DE METS,
danken U oprecht voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Namis: 13 maart 1993 om 18 uur.

Druk. Devleeschouwer & Dotselaere, Brakel
Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel