

Gelukkig de mens die de Heer vreest en zijn vreugde stelt in het onderhouden van zijn geboden. Ps. CXI.



## BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

### Petrus-Franciscus De Temmerman

weduwnaar van Mevrouw  
Maria-Theresia HOEBEKE,

geboren te St.-Blasius-Boekel de 3 juli 1876  
en godvruchtig overleden te Elst  
de 24 september 1960,  
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten en de  
Pauselijke Zegen.

Als een oprechte en rechtzinnige kristen heeft hij geleefd. Hij was een voorbeeldige huisvader, standvastig en onwankelbaar in het geloof, niets was bekwaam hem af te trekken van de getrouwe beoefening van de godsdienst.

Op zijn lange levensbaan heeft hij Gods naam gezegend, en Gij, die hij op aarde voor zijn moeder koos, in U, Maria lag zijn hoop en zijn betrouwen, hij wist dat bij Jezus'troon uw alvermogen woord nooit ongehoord zou zijn; daarom o tedere Moeder, hoopt hij u dank te bieden in 't eeuwig hemelsoord.

Ik hoopte nog enige jaren te leven, mijn verlangen was de vreugd en de troost van mijn talrijk nakomelingschap, doch de Heer is daar en Hij roept mij, Zijn heilige Wil geschiede.

Vaartwel dierbare kinderen en kleinkinderen, ik vraag u geen tranen maar dat gij mij zoudt indachtig wezen in uw gebeden en in liefde onder elkaar verenigd blijven. Tot weerziens in de Hemel.

Genadige Jezus geef zijn ziel de eeuwige rust.



De families DE TEMMERMAN, HOEBEKE, VAN DEN BRANDE en DE GRAUW,

**zijn zeer erkentelijk voor uw  
blijken van kristelijke deelname  
en danken U.**