

Gelukkig de mens die leeft en sterft onder de bescherming van Maria.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PIETER-FRANS DE TEMMERMAN

weduwnaar van Mevrouw

CLEMENCE CARNEWAL

geboren te Elst, de 18 november 1873, en godvruchtig in de Heer ontslapen te Nederbrakel, de 25 februari 1959,

voorzien van de laatste H.H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen "In Articulo Mortis".

Hij was lid van de Bond van het H. Hart, het genootschap van St. Franciscus-Xaverius, de Confrerie van het H. Sakrament en de Confrerie van de H. Barbara.

Lid van de Koninklijke Harmonie "De Eendracht,"



Wat een troost voor de achterblijvende, dat het vrome leven leidt tot een goede dood en dat de goede dood de mens het eeuwige leven bezorgt.

Hij was geacht bij eenieder om zijn rechtschapenheid, zijn opgeruimdheid, zijn werkzaamheid en de goedheid van zijn inborst. Inderdaad een christen in wie geen bedrog was. Op God betrouwend, heeft hij, als een liefdevolle echtgenoot en een zorgzame vader, zijn leven doorgebracht. Zolang zijn benen hem dragen konden sleepte hij zich naar zijn bezigheid.

Maar bovenal was de luister van Godshuis hem lief; hij heeft de Heer gediend, eerbiedig en waardig. Gedurende vijfzig jaar, onvermoeibaar, belangloos en getrouw stelde hij zich beschikbaar ten dienste van de Kerk. Altijd op zijn post, niets viel hem te zwaar, als het maar voor O. L. Heer en het goede was. De vriend van zijn priesters is hij altijd gebleven en met een brede lach verwelkomde hij hun steeds, toen reeds de ouderdom zijn krachten uitputte. God zal het, zijn goede en trouwe dienaar lonen.

Bemide kinderen, bloedverwanten en vrienden, het uur is voor mij aangeboren om aan God over mijn leven rekenschap te geven, Vertrouwt vol richt ik mijn ogen naar omhoog, want bij God alleen is opbeuring en troost en bijstand aanwezig. God alleen is groot, de duivel is sluw, de wereld vals, het hart is naar zonde geneigd. Dient God getrouw, weest sterk en bemint elkander en moge Gods zegen over U nederkomen. Gij allen, hebt dank voor de vele goede zorgen aan mij besteed, door mijn bidden zal ik het goed maken, Bidt ook gij dikwijls voor mij;

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



Heer & Mevr. Gerard DE COUVREUR-
DE TEMMERMAN.

Mejuffer Maria DE TEMMERMAN.

Jongheer Herbert DE COUVREUR.

De families DE TEMMERMAN,

D'HAEYER, CARNEWAL
en RAMSDAM,

Bedanken voor uw bliken van
genegenheid en deelneming.

Nederbrakel Druk. Ww O. Surdiacourt