

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



WEES IN VROOM GEBED INDACHTIG

DE ZIEL VAN MIJNHEER

Pieter, Frans DE TEMMERMAN

Weduwnaar van Mevrouw

MARIE, IRMA VAN CAUWENBERGHE

geboren te Michelbeke, de 15 februari 1879 en godvruchtig
overleden te Elst, de 1 mei 1964.

Gesterkt door de Genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk.

De dierbare overledene was een rechtschapen man, getrouwe christen, oprecht en vreedzaam in zijn omgang en dan ook bij ieder in achting.

God liet hem een hoge ouderdom bereiken, doch het voornaamste is niet, «lang geleefd te hebben», maar wel, zijn dagen verdienstelijk te hebben doorgebracht.

Zijn werkzaam leven is vervuld geweest met zorgen en bekommernissen, maar tot zijn laatste levensstond heeft hij de genade waargenomen om zijn verdiensten voor de Hemel te staven door onderwerping aan Gods H. Wil.

Van zulk leven mag gezegd worden : hoe zoet is het te sterven, als men een standvastige godsvrucht heeft gehad tot Hem die ons moet oordelen. (H. Bonav.)

Dierbare kinderen en bloedverwanten, vaartwel; troost u in de schikkingen van de Heer; hebt dank om de goede zorgen aan mij besteed; God moge het U vergelden. Blijft God dienen in volkomen oprechtheid; en gedenkt mij blijvend in uw gebed.

Moge zijn ziel in vrede rusten ! Amen.



Zeer getroffen door uw blijken van diep kristelijk meevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeende dank :

De familiën DE TEMMERMAN, VAN CAUWENBERGHE, VAN
COPPENOLLE en VAN WAMBEKE.