

Zalig zij die in de Heer sterven !



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEJUFFROUW**

Rachel, Elodie DE TEMMERMAN

dochter van wijlen

Henri en Octavie VAN DE MERGEL

geboren te Elst, de 17 november 1918, en haastig
overleden in de Kliniek te Zottegem, de 18 april
1967, gezalfd met het H. Oliesel.

—
"Ik ben de Verrijzenis en het Leven ; wie in
Mij gelooft, ook al is hij gestorven, zal leven".
(Joa. XI, 25)

Wij kennen Gods inzichten niet, maar toch
weten wij dat alles wat Hij doet, ons ten goede
komt. Hoe pijnlijk dit schielijk afsterven ook is,
toch willen wij deemoedig het hoofd buigen en
bidden : "Heer, Uw heilige Wil geschiede !"

Moedig en op God vertrouwend is zij door het
leven gegaan ; daardoor heeft zij de beproevingen
en de last van dit aardse leven lichter ge-
dragen en met blijdschap de offers van elke dag,
als kostbare wierook, ten hemel laten opstijgen.

Wat kunnen wij U meer en beter aanbieden,
Heer, dan de vrucht van ons werken en lijden,
de offerande van onze beproevingen en de be-
tuiging van onze goede wil ! ?

Dierbare broeders en zusters, familie en vrien-
den, ik neem thans afscheid van u met de vaste
hoop op een blij en eeuwig weerzien. Ik dank
u voor uw genegenheid en goedheid. Laten wij
in God verenigd blijven, maar bidt intussen voor
mij, opdat ik weldra de volle heerlijkheid van
mijn Verlosser mag aanschouwen. De Heer zelf
moge u lonen voor al uw goede zorgen en voor
uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef !
Bid de vier akten.



De Familiën DE TEMMERMAN, VAN DE MER-
GEL,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken
van deelneming en danken U.

—
Uitg. A. Van der Stichelen, Elst