

Voorbij,
zoo zie 'k de schaduw langs
de stappen gaan mijns wandelgangs,
en schielijk al 't nieuw akkergroen,
gemeten verre, in 't donker doen.

Guido Gezelle



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

REMI DE TEMMERMAN

weduwnaar van Mevrouw

AGNES DE CLERCQ

Geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 2 april 1916
en godvruchtig overleden in het Burgerlijk
Ziekenhuis te Ronse op 6 januari 1996,
gesterkt door de ziekenzalving.

Landbouwer

Oud-strijder en krijgsgevangene 1940-1945
Vereremerkt met verschillende eretekens
Lid van NSB Sint-Goriks-Oudenhove

Je hebt ons verlaten op het ogenblik dat de
natuur zich stilaan opmaakt voor de lente. Jaren-
lang heb je intens meegeleefd met de seizoenen
en je leven zelf was op deze seizoenen afge-
stemd. Geboren in de lente en heengegaan in
de winter van je leven, zo is ook uw levens-
cyclus rond.

Tot je laatste dag ben je landbouwer gebleven.
De boerderij, die je samen met ma opbouwde,
was je leven, je innige verbondenheid met de
natuur. De mechanisatie in de landbouw is gro-
tendeels aan je voorbijgegaan. Je koos voor de
stilte, het samenspel van mens en paard, het
innig contact met grond en planten. Je koos
voor de moeilijkste weg, geen werk was te zwaar
of te lastig. Gelukkig was het stil genieten van
het rijpe koren op de akker, de koeien in de
weide, de hele schepping waaraan je als boer
het voorrecht had te mogen meewerken. Je was
nog een van die echte Vlaamse boeren die Stijn
Streuvels en Cyriel Buysse zo roemrijk beschre-
ven. Harde werkers, steeds koppig doorzettend
en diep christelijk. Het arme Vlaanderen van
weleer is door deze noeste werkers langzaam
opgebouwd. Je waart steeds optimistisch ge-
stemd. Klagen was niet aan je besteed, ook niet
als de pijn moeilijk te dragen was.

Rust nu, je taak is volbracht. Geniet samen
met ma, die u zo dierbaar was en u steeds nabij
was in goede en kwade dagen, van de eeuwige
rust in Gods oneindige goedheid.

Namis : donderdag 15 februari om 19 uur.

De families **DE TEMMERMAN, DE CLERCQ,**
VAN DE VELDE en **REGAERT,**

danken U oprecht voor uw bliken van
christelijke deelneming.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begraf. Piteraerents, Tenbosse 24, 9660 Brakel