



In de nachtelijke uren van goede vrijdag, op
20 april 1973, overleed

DE HEER

Remi DE TEMMERMAN

weduwnaar van Mevrouw

Maria-Anna WITTEBROODT,

Hij werd geboren te Brakel op
16 december 1902.

Tijdig gesterkt door Kristus in Zijn HH.
Sakramenten.

De overledene was steeds een braaf, eer-
lijk en kristelijk man, een voorbeeldig echt-
genoot en een beste vader.

Zijn leven werd door ziekte en lijden ge-
sloopt. Dat alles wist hij als kristen te aan-
vaarden en in de donkerste uren was zijn
geloof in God zijn sterkste kracht. Zijn moei-
lijkste pelgrimstocht is nu ten einde. Nu volgt
de beloning voor het verduuldig gedragen lij-
den.

Bemide kinderen, ik dank U voor wat gij
voor mij gedaan hebt. Uw liefde en genegen-
heid waren voor mij de beste medicijn. Blijft
voor elkaar zorgen en blijven wij in liefde en
gebed met elkaar verbonden.

Moge het geloof in de Verlosser Jezus
Christus, die op Goede Vrijdag voor de men-
sen is gestorven, zijn betrouwen op de voor-

spraak van O. L. Vrouw, de beproevingen en
het lijden dat hij te dragen kreeg en het goe-
de dat hij heeft gedaan, hem nu strekken tot
vergifenis van zonden en voor hem het loon
van het eeuwig leven verdienen.

Namis op 23 mei om 7 u. 30.

De families DE TEMMERMAN, HAESBROECK,
WITTEBROODT, LAFORT,
**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel