

"Broeders, werken is goed, bidden is beter,
lijden is best."
Edw. Poppe



BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

René, Arthur DE TEMMERMAN

geboren te Elst op 21 november 1905
en godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent
op 23 september 1975.
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Soms wordt een mens getekend door onnoemelijk lijden, dat men van zijn dood gaat spreken als van een bevrijding. De laatste jaren van zijn leven waren voor René jaren van beproeving en moedig gedragen lijden. Een mens kan groot zijn door hetgeen hij presteert, maar hij dwingt vooral bewondering af door de wijze waarop hij lijden en pijn tegemoet treedt.

Hij leefde om anderen plezier te doen. Hard heeft hij gewerkt en hij was fier over wat hij presteerde. Om zijn buitengewone gedienschtigheid werd hij door allen gewaardeerd en daardoor heeft hij zich goede vrienden gemaakt, die hem nu oprecht zullen missen.

Hij was een diep godsdienstig man, die vroom elke dag de Eucharistie meevierde. Bij de Heer leerde hij dat het lijden, hoewel pijnlijk en vernederend, toch niet zinloos is en dat het hem zou brengen naar het echte leven en de blijvende vreugde. Moge de Heer, op Wie hij zo betrouwde, hem nu voor goed gelukkig maken als beloning voor al zijn zwoegen.

Dierbare familieleden en vrienden, ik voelde mij telkens zo gelukkig, als ik van u een beetje genegenheid mocht ondervinden. Vergeet mij nu ook niet in uw gebed.

Zusters en verplegend personeel, ik weet dat gij voor mij zult blijven bidden. Ik ben er u dankbaar voor en ook voor het groot en soms engelachtig geduld waarmee gij mij zo goed hebt behandeld. Tot weerziens.

Drukkerij Melckebeke-Hoebeke Zottegem

De families De Temmerman en Van Den Abeele,

danken U voor uw gebed en blijken van deelneming.