

Kom tot Mij, goede en trouwe dienaar, treed binnen in het Rijk van uw Heer.

Dit weze een vroom aandenken aan  
DE HEER

## René, Jozef De Temmerman

weduwnaar van Mevrouw  
**Irma De Potter**

geboren te Sint Goriks-Oudenhove, de 25  
maart 1882 en godvruchtig in de Heer ontsla-  
pen te Zottegem-Velzeke, op 3 maart 1972,  
gesterkt door de genademiddelen van onze  
Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.



Uw deelneming in het verlies van de dier-  
bare afgestorvene schonk ons veel troost, en  
uw gebed was een kostbare hulp voor onze  
welbeminde overledene.

Wij danken U daarvoor.

De families DE TEMMERMAN, DE POTTER,  
LAPAGE en PERSOONS.

---

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Wij hebben hier op aarde geen vaste woon-  
plaats want ons leven is een tocht naar de  
eeuwigheid. Het aardse leven is aldus ver-  
gankelijk en kan nooit onze verlangens to-  
taal bevredigen. Alleen God kan dat : geluk-  
kig de mens die zijn leven dan ook richt  
naar Hem en naar de eeuwigheid.

René als goede kristen mens was daar zich  
wel bewust van en leefde er dan ook naar.  
Wanneer hij zijn levensavond zag naderen  
met de schaduwzijden van de oude dag, met  
zijn lasten, het zich niet meer dienstbaar  
kunnen maken voor de anderen, was zijn  
enige vrees anderen tot last te zijn. Hij bad  
zo dikwijls dat de Heer hem daarvoor zou  
behoeden. Zijn bede werd verhoord ; de god-  
delijke Meester heeft hem die genade in zijn  
milde erbarming geschonken.

Hij was een man met een rotsvast geloof  
en een diep kristelijke overtuiging.

Zijn leven als kristen mens droeg de stem-  
pel van gebed en goede werken, en de kerk  
was zijn tweede thuis.

Hij was blij met een bezoek van de pries-  
ter of van vrienden maar bovenal met het  
bezoek van O. L. Heer wanneer hij Hem  
iedere hoogdag ontving in de H. Kommunie.

Wij danken U Heer, voor hem die ons zo  
dierbaar was. Wij danken U voor alle goed-  
heid en toewijding die hij heeft opgebracht.

Duurbare familie, de Heer lone u voor al  
uw liefde en grenzeloze toewijding. Hebt  
dank voor uw vele zorgen.

Bidt nu en dan eens voor Nonkel. Het  
goede dat ik geprobeerd heb te verwezen-  
lijken in mijn leven zal door uw navolging  
een blijvende herinnering zijn.

H. Jozef, patroon der stervenden, b.v.o.