

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de ogen van God.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER  
**RICHARD DE TEMMERMAN**

weduwnaar van Mevrouw

**MARIE-CHRISTINE VANDEN BULCKE.**

Geboren te St Blasius-Boekel, de 25 oktober 1873 en godvruchtig overleden te St Denijs-Boekel, de 12 juli 1960.

*Versterkt door de Heilige Sacramenten en de Pauselijke Zegen.*

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

De duurzame overleden was een eerbiedwaardige ouderling, die in alle eenvoud een voorbeeld was van echtgenoot en vader. Hij was een man met een sterk gestel die onvermoeibaar werkte voor 't welzijn van zijn gezin. Niets was hem te veel en toen de dood hem zijn vrouw kwam ontnemen, versaaide hij niet, bleef voort werken en zocht troost in zijn stil gebed. Hij wist dat God nooit verliet deze die op Hem betrouwen.

Zo heeft deze brave man zijn levensopgave vervuld in trouwe plichtvervulling. Weest niet bedroefd, duurzame kinderen en kleinkinderen, want ik ben in de Hemel, waar ik voor u zal blijven zorgen. Hebt dank voor uw goede zorgen en genegenheid vooral voor de laatste maanden van mijn leven.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

R. I. P.

Mijnheer en Mevrouw René VAN HUFFEL-DE TEMMERMAN en kinderen Roland en Rolanda :

Mijnheer en Mevrouw Jérôme LANNAU-DE TEMMERMAN en dochter Liliane :

De familiën DE TEMMERMAN, VANDEN BULCKE, VAN KERKHOVE en AELVOET.

*danken U van harte voor de blijken van genegenheid en gebeden, betoond bij hun rouw.*

Uitg. C. De Vos, koster, St Denijs-Boekel.