

Wordt nooit moede goed te doen. (S. Paulus).



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

RICHARD DETEMMERMAN

geboren te Everbeek de 29 November 1902, en
er overleden de 8 Juni 1955, versterkt door
de HH. Sacramenten.

Wie weet er Gods beschik
Gods oordeel, Gods gedachten,
Gods Hart—oneindig goed—
al Zijn barmhartigheid
te meten met de maat
en 't peil der mensenkraften
tot oordeel onbekwaam
en krank van onderscheid?
Aan wien heeft God, aan wien
die kwam naar Hem te trachten
— 't zij vroeg of laat— aan wien
ooit Zijn genade ontzeid?
Zo bidt voor allen dan,
die, eens het sterven smakend,
verschenen zijn voor Hem
die gaf Zijn dierbaar bloed
ten beste, opdat elk,
dit strijdperk uigerakend,
eens kome in vrede, en erve
het allerhoogste Goed!
Ja, bidt, en blijft, ook gij
die bidt, uw ure wakend,
want niemand weet wanneer
of hoe hij sterven moet.

G. Gezelle.

Teergeliefde Zuster en Bloedverwanten, hebt
dank voor uw vele zorgen, uw tijdelijke en geeste-
lijke hulp. . Gij weet dat onder ruwe schors mijn
hart gevoelig was; ook nu zal ik aan U en aan al
mijn vrienden denken! Ik vergeet vooral mijn be-
ste bureu niet en stervend dank ik ze voor hun on-
geveinsde vriendschap en geneegenheid.

Vaartwel, en met Gods genade, tot het blijde
wederzien!

Heer, geef aan uw Dienaar Richard de eeuwige
rust; en dat het eeuwige Licht hem verschijne!

De familiën DETEMMERMAN en
GABRIELS

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Uitg. We A. Vancauwenberge, Everbeek.