

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Robert DE TEMMERMAN

Echtgenoot van Mevrouw

Madeleine CASTELEYN

geboren te Oprakel op 15 november 1914
en godvruchtig overleden te Ronse op 31 oogst 1957.

Versterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Invalied-Weerstander 1940-1945
vereerd met de herinneringsmedaille en de
medaille van gewapend weerstander.

Wij vragen U, Heer, zie genadig neder
op de offergaven die wij U aanbieden
voor de ziel van uw dienaar; schenk aan
hem, wien gij de genade van het kriste-
lijk geloof hebt verleend, ook de beloning
door onze Heer Jezus Kristus uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid
van de Heilige Geest. (Off. overl.)

De duurzame overledene heeft steeds ge-
trouw zijn kristelijke plichten vervuld. Hij
was een goedhartig man, en in alle om-
standigheden dienstvaardig voor iedereen,
zo had hij ook vele vrienden, maar het
leven verloopt niet altijd zoals men het
zelf wenst en wil. Gods wil weze altijd
geprezen.

Duurbare echtgenote, zoon, familieleden
en vrienden, mijn sterven moet U wel
diep bedroeven, mijn taak was nog niet

af. Houdt moed, voor U gaat het tijde-
lijke leven voort, de genadige Heer zal
U door mijn gebeden helpen en bijstaan.
Ik dank U voor het grote geduld en de
goede zorgen waarmede gij mij in groei-
ende liefde hebt omringd tot het laatste
ogenblik. Vergeet mij niet in uw gebeden;
en gij mijn duurzame zoon doe uw best en
blijf uw moeder helpen.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
300 d. afl.



Uw gebed tot lafenis van de ziel van
onze dierbare overledene en uw deel-
neming in onze droefheid hebben ons
gevoelig getroost.

Wij danken U daarvoor van harte:

De familiën DE TEMMERMAN, VAN HAEZE-
VELDE, CASTELEYN, DE WOLF, GABRIËLS,
HOECKMAN.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470.