

In de schaduw van het H. Kruis wil ik rusten
en hopen ! (H. Bern.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ROBERT DE TEMMERMAN

echtgenoot van Mevrouw

MARIE VAN TWEMBEKE

geboren te Elst de 7 Augustus 1900 en godvruchtig
overleden te Nederbrakel de 8 November 1955.
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden



De dierbare overledene is door dit leven ge-
gaan vredelievend en in allen eenvoud, vol plicht-
besef en als een voorbeeld van mannelijke toewij-
ding en opoffering voor zijn gezin. Hij schrok
er niet voor terug jaren lang in de donkere kool-
mijn om wille van den broode voor zijn gezin
een afslopend en ondermijnend werk op te ne-
men totdat zijn gezondheid er bij geknakt was.
Zulke mensen zijn martelaars van de plicht en
voor de zulken heeft onze Lieve Heer een bizon-
dere plaats voorbereid in de Zalige Eeuwigheid.

Mijn dierbare echtgenote, beminde kinderen
en familieleden, ik verlangde nog menige jaren
in uw midden te mogen verblijven doch O. L. Heer
heeft het anders geschikt. Onderwerpen wij ons
aan Zijn Aanbiddelijke Wil. Ik dank U voor al
de liefdevolle zorgen waarmee gij mij hebt be-
jegend, Dat God het U lone. Verget mij echter
niet, maar bewaart mijn aandenken trouw in uw
Hart en bidt voor mij.

Tot weerziens in de Hemel.

Barmhartige Jezus geef hem de Eeuwige Rust.



Mevrouw Robert DE TEMMERMAN,
geboren Marie VAN TWEMBEKE ;
Mijnheer Marcel DE TEMMERMAN ;
Mijnheer en Mevrouw Aimé VANDEN
BORRE-DE TEMMERMAN en
kind Agnès ;
Mejuffer Elza DE TEMMERMAN ;
De Familiën DE TEMMERMAN-VAN
TWEMBEKE, ROMEYNS, VAN DER
BEKEN ;

Bedanken U om uw gebed
en Uw bliken van diep
christelijk medevoelen.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt