

De hoge jaren zijn een erekroon die op de weg van de gerechtigheid gevonden worden. Prov. 16,8.



Bid voor de ziel van

MIJNHEER

Robert Léopold Detemmerman

Rustend Postopsteller

Burgerlijke Medaille van 2de Klas
Burgerlijk Kruis 1ste Klas - Gouden Palmen in
Kroonorde

Ridder in Kroonorde Leopold II.

Geboren te Everbeek op 16 juli 1890 en er zachtjes in de Heer ortslapen op 22 maart 1968, versterkt met al de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen
«in articulo mortis»

Geen uiterlijk vertoon, geen menselijke lof is nodig om een schoon en rijk leven te hebben. Diepere en mooie dingen groeien in de stilte.

Deze brave man is ons voorgegaan in vele menselijke waarden die wij goed doen te bewaren : stiptheid en toewijding in zijn dagelijkse arbeid. Jarenlang was hij een trouwe ambtenaar en postmeester met een sterk ontwikkelde verantwoordelijkheidszin. Hij is nu zacht en stil heengegaan zoals zijn leven is geweest. Goed voorbereid is hij voor zijn Schepper en Heer verschenen om nu voor eeuwig te leven.

Zijn gedachtenis blijve in ere bij al wie hem heeft gekend, vooral bij zijn familie die hem in de oude dag een warme gezelligheid heeft gegeven. Dankbaar gedenkt hij de stille avonden die hij bij u mocht doorbrengen en de goede zorgen die gij hem gegeven hebt. De Heer moge het u vergelden.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.



Uw gebed was een zoete troost voor de duurzame overledene :

Uw deelneming een ware steun voor ons
Wij danken U.

De families DETEMMERMAN en DEBLOOS.

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek.