

Gelukkig degenen die in de Heer ontslapen,
want zij verlaten de pijnlijkheden van dit leven
om eeuwige rust en vrede te gaan genieten.

(Openbaring)



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MIJNHEER**

VICTOR DE TEMMERMAN

echtgenoot van Mevrouw

ROMANIE DE CUBBER

geboren te Elst op 9 november 1884 en er
overleden op 5 december 1965.
Gezalfd met de H. Olie en de Pauselijke zegen.

Gelukkig de mens die op het einde van zijn
leven, in een gezegende ouderdom, kan terug-
blikken op een deugzaam verleden.

De dood was, voor deze dierbare overledene, de
getrouwe weerklink van zijn leven : Hij ontsliep
met een gerust vermoed en zachtjes in de Heer
met onderwerping aan Zijn H. Wil en kinderlijk
vertrouwen op Maria.

Voor ons, gelovigen, is de dood troostvol, want
sterven brengt onsterfelijkheid. Voor wie, in be-
zit van Gods heiligmakende genade sterft, is de
dood de overgang tot het eeuwig goddelijk leven,
waarover St. Paulus schreef : « geen oog heeft
gezien, geen oor heeft gehoord, en geen menschen-
hart heeft ooit bevroed, wat ons is voorbereid ».

Bemide echtgenote en dierbare familie, graag
had ik nog langer met elkander lief en leed
gedeeld, hebt dank om die genegenheid en trouw
en als laatste bewijs van die afhankelijkheid...
doe een goed gebed voor mij.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,
ontferm U onzer.

R. I. P.



De families DE TEMMERMAN, DE CUBBER,
COCHIE en LABEE,

zeer gevoelig voor Uw bliken van
kristelijke deelneming danken U van
harte.

Uitg. A. Van der Stichelen, Elst