

De eenvoudigen van hart zal Hij verheffen.  
(Magnificat).

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

## VICTOR DE TEMMERMAN

geboren te St.-Martens-Lierde, op 15 juli 1914  
en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-  
kliniek te Opbrakel, op 9 februari 1982, gesterkt  
door de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945.



De families

**DE TEMMERMAN - TEERLINCK,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en DANKEN U.

De Heer, voor wie alles leeft en aan wie ieder mens rekenschap zal afleggen heeft Nonkel Victor tot zich geroepen. Wij echter hadden hem nog zo graag bij ons. Gans de familie maar in het bijzonder de kleine Lodewijk, wij zullen hem echt missen.

Hij was zo eenvoudig en oprecht gelovig met een voorbeeldige trouw aan de Zondagmis, zolang de gezondheid het hem toeliet. In het gericht-zijn naar God. Bij een welgemeend « ter ere Gods » lag het geheim van zijn zonnige glimlach en zijn levensoptimisme, waardoor hij het aangename maar evengoed het minder aantrekkelijke wist te plaatsen op het spoor der Goddelijke Voorzienigheid.

Doorheen onze tranen danken wij de Heer voor het voorbeeld van uw eenvoudige goedheid, uw bestendige bezorgdheid voor ieder van ons, uw aantrekkelijke ontvankelijkheid, die alle generatieverschillen wist te overbruggen. Moge de Heer zijn eeuwige beloning schenken aan zijn trouwe dienaar, want onze beperkte mogelijkheden schieten te kort om alleen hier op aarde ons betreurd familieel loon naar werken te vergelden.

Nonkel Victor, samen met onze familieleden, die U zijn voorgegaan, zult Gij zeker bidden voor ons die nog op weg zijn. Ook wij en zeker onze kleine Lodewijk, wij vergeten U zeker niet, samen met onze buurmensen die met ons Uwe afwezigheid betreuren.

De Heer geve hem de eeuwige rust.