

«Ik verzaak aan mijn leven, bereid om het U, God,
terug te geven wanneer U dit verlangt». O.P.

†

GEDENK IN UW H. MISOFFER EN GEBEDEN
de ziel van

MIJNHEER

Willy - Jozef - August DETOLLENAERE

zoon van Heer en Mevrouw
Gerard DETOLLENAERE en Lydie DEPUYDT,

Leraar aan de Technische School
Sint Lucas te Oudenaarde,

geboren te Kortrijk, op 21 Juni 1926 en er godvruchtig
overleden op 8 Januari 1956, versterkt door de laatste
troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Onverwachts greep God in... ontnam Vader en
Moeder hun enige schat. Willy schonk hen de raad
van zijn verstand, de liefde van zijn kinderhart, de
troost van zijn gul gemoed, de trots van zijn vele
talenten.

Hij was ook een schat voor zijn verloofde, wie
hij schonk een raargeworden reine liefde en de hoop
van een schone toekomst.

Als kristenen weten wij dat het leven van deze
jongeman niet afgebroken werd, maar rijp was voor
de hemel. Voor U, ouders en verloofde, is het een
zware slag. Gods lieve attenties zijn soms zo duister
diep voor het menselijk denken, maar tevens zo
lichtend bemoedigend voor ons geloofsbesef. Wij ge-
loven in de levende God, in de goedheid van het
leven, God, die ons nooit boven onze krachten beproeft.
Willy zal daarboven over U waken. Al is zijn lichaam

dood, zijn liefhebbend hart leeft bij de Heer en blijft
bij U. Gods wegen zijn schoon, maar onze blik is
omfloerst. Heer, maak dat ik moge zien en geloven!

Een schat verliest ook in hem de school, waar hij
zijn jongens de weg voorlichtte naar waarheid en
wetenschap; hun hart ontvlamde voor het goede,
het edele en het schone; hun vaardigheid ontwikkelde
opdat zij in het verdere leven aan een goede betrekking
en meer welstand zouden geraken. Mijn duurzame
leerlingen, werkt U verder op tot flinke kerels, die
hoopstaande in het beroepsleven ook trouw blijft aan
het ideaal van vrome geloofsbeleving, God ter ere en
uw volk ten bate.

Ach! Vader, Moeder, Verloofde, mijn laatste ge-
dachten zijn naar U gegaan! Hoe zal ik U bedanken
voor uw trouwe liefdevolle toewijding en genegenheid.
Dat God U verder zegene. En wie zal U troosten,
tenzij uw schoon geloof in de onbegrijpelijke, maar
toch altijd goede schikkingen van God.

Ach! helpt mij allen nu
Om Gods genâ te werven
En leert van jongsaf aan
Zo ik deed, goed te sterven. V.

Moeder Maria, schone hoop, bid voor hem.

Mijnheer en Mevrouw

Gerard DETOLLENAERE-DEPUYDT,

zijn ouders;

Mejuffer Béatrice BOGAERT,

zijn verloofde;

De familiën DETOLLENAERE en DEPUYDT,

danken U hartelijk voor Uw gebeden
en bliken van gewaardeerde deelname.

Begr. ond. Geers Gebr. Paleisstr. 1.

Druk. Jos. Basyn - Kortrijk