

Verblijd U, goede Knecht, voortaan :
Gij hebt mij trouwe dienst gedaan
in d' allerminste kleinigheid !
Verblijd U in der Eeuwigheid !... G. G.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

RUDOLF DETRÉMERIE

echtgenoot van Mevrouw

MARIE-LOUISE MATTHYS

geboren te St. Amandsberg, de 7 juli 1899, en god-
vruchtig overleden te Oprakel, de 9 december 1958,
voorzien van de H. H. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.



De dierbare overledene was een van die
flinke overtuigde kristenen, zo vast ver-
kleefd aan Godsdienst, Kerk en Priesters als
de echte Middenstander vastgeankerd zit
aan zijn beroepen zijn bedrijf. Zonder men-
selijk opzicht, diep gelovig vervulde hij in
zich het beeld van de kristelijke rechtscha-
pen man zoals onze H.H. Boeken hem ons
voorstellen, Kostbaar in de ogen van God
is de dood der rechtschapenen !

Ellendig geworden, voelde hij zijn taak
hier op aarde volbracht en liet hij de zor-
gen over aan zijn zonen om in stille terug-
getrokkenheid zijn laatste jaren inniger in
vereniging met O. L. Heer door te brengen.
Op zijn sterfbed kon hij zich dan ook de
woorden van St Paulus toe eigenen : "Ik heb
de goede strijd gestreden.. derhalve wacht
mij de kroon der gerechtigheid !.. "

Dierbare echtgenote, beminde kinderen
en klein-kinderen, gij weet hoe ik altijd om
U bezorgd was en enkel voor U heb ge-
leefd. Uit dankbaarheid hebt gij mij met
liefdevolle zorgen omringd. Op mijne beurt
bedank ik U van harte en ik smEEK God
dat hij U overvloedig zegene ! In afwach-
ting van ons eeuwig wederzien in blijd-
schap, vraag ik U mij dagelijks te geden-
ken in uw gebeden en H. H. Missen.
Vaart allen wel en de levet scone !

Goedertieren Jezus, geef hem de Eeuwige Rust,
De 4 akten voor de overledene a. u. b.



Mevr Rudolf DETRÉMERIE, geboren
Marie-Louise MATTHYS kinderen
en kleinkinderen.

De Families DETRÉMERIE-MATTHYS
ROLLÉ-VAN DORPE

Danken U voor de blijken
van oprechte deelneming
door U betoond.

.....
Nederbrakel Druk. We O. Suriaacourt