

Geloofd zij Jezus Christus! Amen.



GELOVIG AANDENKEN AAN

DE HEER

Alexis, Paulus DE TURCK

Weduwnaar van mevrouw

Julienne WIJNANT.

Geboren te Godveerdegem op 6 februari 1905 en godvruchtig overleden te Zottegem op 21 december 1987, gesterkt door het Heilig Ziekensakrament.

In Gods Liefde aanbevolen en ten grave gedragen te Oosterzele op 26 december 1987.

De namis wordt er opgedragen op maandag 11 januari 1988 om 19.00 uur.

De families DE TURCK, WIJNANT,
VAN WIJNENDAELE en VAN DER CRUYSSEN

danken U van harte
voor de blijken van deelneming
en Uw vroom gebed.

Geboren en getogen uit een christelijke stam van eenvoudige werkende mensen. Trouw gebleven aan geloof en erf en Vlaamse zeden. Het werk gedaan dat gedaan moest worden en God gegeven wat God toekomt... Velden en dieren waren vergroeid met hem om er met vaardige handen veel moois van te maken voor mensen.

Alex, ge zijt in de buurt van Kerstmis te ruste gegaan, omdat gij steeds hebt geloofd in uw Heer en God en Zijn Wet hebt willen volgen. Ge hebt Hem aangesproken als Uw God en Heer. Hij mocht in Uw leven Zijn woord meespreken.

Heer, geef aan Uw dienaar, die zijn werk in het geloof in U heeft willen voltooien, nu de beloning van zijn trouw aan Uw wet en gebod. Neem hem nu op in Uw vrede voor altijd.

Beste broer en familieleden, op U kon ik steeds rekenen toen mijn krachten tekort schoten: gij hebt mij steeds open deur gegeven. Dank U daarvoor. Het moge U en Uw gezinnen nu verder goed gaan in alle vrede.

Beste familie en burens en vrienden, vaart wel. Doet wat goed is voor mekaar en God zij met U in Uw leven en gezinnen.

Heilige Maria, Moeder van Jezus, bid voor ons allemaal.

Druk. De As, Oosterzele - (091) 62.70.01