

Het is nodig te geloven om door het leven te gaan.



Dit weze u een uitnodiging tot bezinning en gebed voor

mevrouw

Bertha Valentine De Turck

weduwe van **Emiel Ceuterick**

geboren te St.-Maria-Lierde de 10 december 1903 en godvruchtig overleden te Deftinge de 4 mei 1983, gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

Lid van verschillende godsvruchtige genootschappen.

Jezus is het antwoord op alle lijden, het antwoord op elke levensvraag van de mens. Op Hem vallen we steeds terug, waar we met onze vragen geen weg weten. Immers, leven, lijden en dood vinden in Hem het antwoord. Hij nodigt alle mensen uit doorheen de dood tot leven. Aan Hem klampen we ons vast, nu onze dierbare overledene ons is ontvallen.

Zij was en blijft voor ons "ons moeder". Zij had het zo goed voor met ons. Haar leven was dienstbaarheid voor het gezin,

voor de kinderen en kleinkinderen. Daar lag ook haar fierheid en haar geluk. Zo heeft ze door haar leven een blijvend teken van Gods liefde in onze wereld waar gemaakt. Zo zal ze ook in ons allen blijven leven, in dankbare herinnering.

Beste kinderen, heengaan doet altijd pijn en komt steeds te vroeg. Ik dank U voor de toewijding en het geduld waarmee gij mij hebt verzorgd.

Blijft van elkander houden en zorgt goed voor elkander. De woorden van Christus in het evangelie zijn ook mijn woorden: "Bemint elkander! Zoals Ik u heb bemind. zo moet gij ook elkaar beminnen. Daaraan zullen alle mensen kunnen zien dat ge leerlingen van mij zijt: dat ge elkander bemint." (Joh. 13, 34-35)

De families

Ceuterick, De Turck,
De Geyter en Sterki
danken voor uw gebeden en
blijken van diep medevoelen.

Uitg. Miserez, Deftinge