

Het leven is een oceaan met goede en kwade dagen, met storm en onweersvlagen, met broze schuiten die vergaan...

BIDT VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

## Clara Zoë Adolfine De Turck

echtgenote van de Heer

ROBERT DE PREZ

geboren te Steenhuize.Wijnhuize op 29 april 1911 en overleden te Oprakel op 12 juni 1973 voorzien van de H. Sakramenten der zieken.



De families DE TURCK, DE PREZ,  
DE BODT en DE TANDT,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Nu onze geliefde moeder niet meer onder ons is, treuren onze harten, die hoopten haar met Vader nog enkele jaren met onze wederliefde en genegenheid te mogen omringen. God heeft het anders geschikt; Hij weet wat het beste is. Maar onsterfelijk zal in ons blijven leven haar goedheid, haar voortdurende bezorgdheid, haar volle overgave in de zware beproevingen die haar moederhart zo diep hebben getroffen.

Wie met deze zieke in aanraking kwam moest in bewondering komen voor de diep-christelijke offerzin, die het haar mogelijk maakte, zonder één klacht, alles te aanvaarden naar het voorbeeld van de lijdende Christus.

Heer, wij danken U voor die handen, die zo hard voor ons hebben gewerkt, — de lippen, die voor ons zoveel gebeden hebben; — het hart dat zoveel kommer heeft gedragen. Moeder, gij hebt ons leren werken, bidden, lijden en sterven.

Duurbare echtgenoot : mijn leven was voor U en blijft voor U in de hemel.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en familie gij waart met vader mijn vreugde op aarde : aan uw zorgen vertrouw Ik Vader toe en al wie op U beroep doet. Ik dank U voor alles wat gij voor mij hebt gedaan. Doet dat voort voor elkaar en blijft voor mij bidden in de Zondagmis.

Eerwaarde Zusters en verpleegsters van het Wit-gele kruis en uit de kliniek van Brakel, de Heer lone U voor uw toewijding en zorg.

Heer, moge onze moeder, levend bij U, waken over ons.