

Op U blijf ik hopen, Heer.
Ik heb gezegd : Gij zijt mijn God.
Mijn leven ligt in uwe handen.

**TOT VROME GEDACHTENIS AAN
DE HEER**

Cyriel DE TURCK

zoon van DENIS en van JULIA DE BODT

Hij werd geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 29 mei 1902. Godvruchtig is hij overleden te Geraardsbergen op 4 september 1976, gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

"Door vele bekommernissen moeten wij binnengaan in het Rijk der Hemelen". In weinigen is dit apostelwoord zo sterk bewaarheid als in deze goede man.

Vol levenslust in tijden van gezondheid, heeft hij nadien jaren geteld van onmacht en in pijn. En toch : berustend en blijkbaar tamelijk tevreden zagen wij hem zitten bij het raam, of maanden lang in 't verre ziekenhuis. Waar heeft Cyriel die wonderde kracht gevonden om met verduldigheid zijn leed te blijven dragen ? Was 't in de mateloze zorg misschien van broers en van familieleden, die echt niet wisten wat gedaan om hem een beetje op te beuren ? Of vond hij sterke stille steun in het gebed en bij de Heer, die hem zo dikwijls troostend kwam bezoeken. Iedere attentie van vrienden en van bureu, of van de parochiale ziekenzorg, werd door Cyriel onthaald op blijde monkellach. "Men raakt miserie ook gewoon," placht hij dan telkens weer te zeggen. "Veel mensen zijn er slechter nog aan toe dan ik...."

Zo was Cyriel een zeldzame zieke, die onbewust bewondering afdwong.

Nu weet hij, Heer, na zoveel bange dagen,
dat Gij niet ver van hem kunt zijn ;
Want zijn verlangen, dat slechts vragen
kon, is nu maar vage pijn.

Nu weet hij, dat dit donker leven,
na langen tijd van pijn,
hem in zijn dood 't geheim zal geven
voorgoed van U te zijn.



De families DE TURCK en DE BODT,

danken U voor de blijken van innige deelneming.

Drukk. De Ryck.Dubelloy Zottegem tel. 091-600 529