

ALLES IS VOLBRACHT !...



TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Eugeen, Jozef DE TURCK

echtgenoot van Mevrouw
Zulma STEVENS

geboren te Ophasselt op 16 oktober 1912 en
godvruchtig overleden in het Akademisch
Ziekenhuis te Gent, op 5 juni 1973, voorzien
van de genademiddelen onzer Moeder de
H. Kerk.

—
OUDSTRIJDER 1940-1945

Stil en ontroerd staan wij vandaag voor
het dode lichaam van Eugeen, die de bittere
lijdenskelk van een pijnlijke en niet aflatende
kwaal tot de bodem heeft moeten ledigen.
Wij buigen diep voor het stoffelijk overschot
van iemand die bovenmenselijk lijden heeft
moeten trotseren, zowel naar de ziel als naar
het lichaam. En wij vragen ons af, waarom ?
Waarom Heer, moest die man, die u nochtans
trouw heeft gediend, zo'n smartelijk
levenseinde kennen ?

Wij begrijpen u niet Heer. Alleen weten
wij ook dat gij eenmaal de bitterste pijn
hebt moeten doorstaan, opdat wij zouden
leven. Help ons, Heer om het verscheiden
van vader te zien in dit licht.

Gelukkig de mens die weet en kan aan-
vaarden dat men leven en werken moet,
niet voor eigen kleinnenselijke voldoening,
maar voor de toekomst, om anderen geluk-
kig te maken. Daarom ook mogen wij de

dierbare overledene zalig prijzen. « Wanneer
uw geloof de proef heeft doorstaan, dan
heeft het hogere waarde dan vergankelijk
goud, dat door het vuur is gelouterd, en zal
het strekken tot eer en roem bij de ver-
schijning van Jezus Christus ». (I Petr. I)

We treuren thans om zijn heengaan. Maar
ons geloof zegt dat hij leeft. En hij leeft
niet alleen bij God. Hij blijft leven onder
ons door zijn werk en werklust, zijn begrij-
pende geest en meevoelend hart die hij ook
de zijnen heeft meegedeeld.

Dierbare echtgenote, gij die mij van in
't begin tot het einde bij mijn ziekte hebt
bijgestaan, u dank ik bijzonder.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en fami-
lie, ik ken uw droefheid maar vertrouw op
Gods voorzienigheid. Zoals uw genegenheid
en uw steun mij altijd een kracht is geweest
om lasten en beproevingen te trotseren, zo
ben ik er ook zeker van dat gij de kracht
zult vinden om te leven waar ik die vond
om te sterven : in uw geloof. Ik leef verder
bij de Heer met de dankbare herinnering
aan allen die voor mij een steun zijn geweest
bij mijn martelgang.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.

—
De families **DE TURCK,**
VAN RUYSKENSVELDE,
STEVENS en HOEBEKE,

danken U oprecht voor uw blijven
van kristelijke deelneming.

Druk. DE VOS