

Geen ogenblik zijn we zeker van ons leven en van ons zelf. Wezen we daarom bereid en stellen we onze bekering niet uit tot het laatste ogenblik, want wie weet of we dan nog die genade zullen krijgen.

BID VOOR † DE ZIEL

van
Mijnheer François DE TURCK

echtgenoot van

Mevrouw Mathilde FREDERICK

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, de 10 Januari 1868
en schielijk overleden te Voorde, de 12 Maart 1950.

Gezalfd met het H. Oliesel.

Hoe menig boom heeft zijne hand
Gekort, gezaagd, in Vlaanderland,
En nu ligt hij, een roerloos lijk,
In berd gekleed op 't aarde rijk !

Hoe menig wiel, hoe menig rad
Van hem zijn echte rondheid had,
Die 't hebben moest om voort te gaan ;
Het wiel rolt nog, de man bleef staan !

Hoe menig stoot, hoe menig slag
En gaf hij niet, bij nacht en dag,
Die neerstige, onvermoeide man,
Die nu geen hand meer roeren kan !

Hij wist het wel, en wakker zocht
Hij God alleen in 't geen hij wrocht :
Zo werkend heeft hij lang gestaan,
Zo stervend heeft hij loon ontvään !
Gezelle.

Vaarwel, mijn geliefde vrouwe, vaartwel mijn dierbare kinderen en kleinkinderen ! lang, zeer lang hebben we saam gewerkt, geslaafd, gelukkig geweest ! Dank U, allen, voor wat ge mij gaaft, voor wat ge voor me deedt. Mijn lieve zuster en dierbare broers vaartwel, ook gij en vergeet me niet in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

R. I. P.

Een milde troost waren ons uw
blijken van kristelijke deelne-
ming bij het afsterven van
hem die ons zo dierbaar was.
Daarvoor danken wij U innig.

De familiën DE TURCK ;
FREDERICK ;

.....
Druk. Ferdinand Hoebeke, Kerkstraat, Voorde