

De dood komt als een dief in den nacht !



BID VOOR DE ZIEL  
VAN DE HEER

## Gustaaf DE TURCK

**Zoon van wijlen Leopold en Octavie Persoons.**

Geboren te Steenhuize-Wijnhuize de 13 December  
1886 en er godvruchtig overleden de 30 April 1950,  
gesterkt door het H. Oliesel.

Oud-Strijder van de Veldtocht 1914-18, vereerd met  
verscheidene Eretekens en Oud-Gemeenteraadslid.

Wat is het leven van den mens ? Bij 't aanbreken  
van den morgen weet niemand of hij den avond nog  
de zon zal weten ondergaan, en is de avond reeds ge-  
vallen wie kan verzekeren dat hij de morgen nog zal  
zien. Zo werd ons ook de duurzame overledene  
schielijk ontnomen... " Zalig deze, welke de Heer,  
als Hij komt wakende vindt., Hij stierf wel onver-  
wacht doch niet onvoorbereid ; want in den eenvoud  
van zijn leven en de liefde voor zijn werk, diende hij  
den Heer. Hij was gehecht aan zijn kristelijk geloof,  
trouw aan zijn godsdienstplichten en zijn schoonste  
gaven, gedienschtigheid jegens de mensen, waren een  
sieraad aan zijn karakter.

" Wij bidden U, Heer, wilaan deze ziel de plaats  
van verkwikking, licht en vrede geven. Door den  
zelfden Christus onzen Heer. Amen.

Beste broer, het valt ons beiden hard van elkaar zo  
plots te moeten scheiden. Voor elkaar hebben we ge-  
leefd en met elkaar waren we vergroeid. Beste fami-  
lie, bidt allen veel voor mij en tot weerziens in den  
hemel bij God.

Mijn Jezus Barmhartigheid !

---

Uitg. H. De Croo, ten voordele der Missies.



DE FAMILIËN DE TURCK en PERSOONS,

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-  
NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN  
VAN HUN TEERGELIEFDE AFGESTORVENE

DANKEN U.