

« Ik dank U, Heer, voor het wonder van mijn leven ».

(ps. 139)



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

HERMINA DE TURCK

weduwe van de Heer

Oscar DE CNIJF,

geboren te Steenhuize op 23 april 1901 en godvruchtig in de Heer ontslapen te St.-Maria-Lierde op 12 maart 1978, nadat zij de Pauselijke Zegen, de Ziekenzalving en de H. Teerspijze had ontvangen.

Ere-bestuurslid van de K.V.L.V.

« Wij weten het : als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet door mensenhands vervaardigd huis ». (2 Kor. 5,1)

Gedurende twee jaar heeft Hermine de af-takeling van haar lichamelijk bestaan onderstaan : eerst in de hoop op een mogelijk herstel, later in volle berusting en gelatenheid. Lang toonde ze nog belangstelling voor verwanten en familieleden, voor de beweging waarvoor ze een groot deel van haar leven geijverd had, voor de K.V.L.V. Daarna kwam het volledige ingekeerd zijn in zichzelf : de eens zo spraakzame vrouw werd het zwijgend mens dat met haar gedachten reeds haar toekomst peilde. Voor die toekomst heeft ze zeker gebeden, niet het minst de zovele malen dat ze « de hoogdag » ontving. Hoe indrukwekkend was het, tijdens de toediening van de ziekenzalving deze vrouw haar geloofsbelijdenis te horen uitdrukken : « Ik geloof ». Deze woorden waren de samenvatting van wat haar leven is geweest : gelo-

ven in God, Jezus-Christus in de sacramenten als weldaden voor de mensheid, in de Kerk, als heilsgemeenschap. In deze godsdienstige mentaliteit zette ze zich ook in voor haar duurzame K.V.L.V.

Bemide kinderen, het kostbaarste erfdeel dat ik u nalaat is de godsdienstige bezieling waarin ik mijn leven heb doorgebracht. Mocht gij diezelfde bezieling in uw leven meedragen en ze doorgeven aan mijn kleinkind, waar ik toch zoveel van hield en zo trots op was. Hebt allen dank om alles wat gij voor mij tijdens mijn ziekte gedaan hebt, gij vooral, Denise, om de vele slapeloze nachten en uw groot geduld waarmee gij uw moeder verzorgd en bijgestaan hebt. En gij, al mijn dierbaren en familieleden, wil mij steeds gedenken in uw zondagsmis.

De families DE TURCK, DE CNIJF,
DE BODT, VAN DEN BERGHE

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel