

Wie goed geleefd heeft, sterft niet slecht.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

**HUBERT DE TURCK,**

echtgenoot van

**Marie Van Oudenhove**

geboren te Steenhuize-Wijnhuize de 9 Januari 1877  
en kortstondig overleden te Aspelare de 25 Sept. 1952

Hij ontving het H. Oliesel.

Het onverwachte heengaan van dezen man stemt ons tot nadenken. Kristus zegt: Ik zal komen als een dief in de nacht,.. Niemand van ons weet waar en wanneer hij voor Gods Rechterstoel zal verschijnen. Het komt er ook min op aan dit te weten Hoe wij zullen sterven, dat is voor ons de hoofdzaak. Wie steeds zijn plichten deed als deze brave man, kan gerust het hoofd neerleggen, want in vriendschap met God leven is in Gods liefde sterven.

Komt gezegende mijns Vaders, U behoort het Rijk der Hemelen.

Duurbare Echtgenote, Lieve Kinderen en Kleinkinderen, de slag van mijn onvoorziene dood treft U diep. Troost U bij de gedachte dat God een Vader is vol liefde en goedheid, die sterkte en genade geeft naar gelang het offer dat Hij vraagt. Bidt voor mij elken dag, ik bid voor U allen tot wij eens voor altijd weer samen zijn om nooit meer te scheiden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300d.afl.

Uitg. Karel Sonck, Aspelare.

Mw Wwe Hubert DE TURCK, geboren Marie VAN OUDENHOVE,

Mr en Mw Louis HERVAUX-DE TURCK en kinderen,

Mr en Mw Maurice VAN LENS-DE TURCK en kinderen.

Mr en Mw Georges DE TURCK-MACHIELS en kinderen,

Mr en Mw Albert VAN DER VELDE-DE TURCK en kinderen,

Mr en Mw Paul DE TURCK-VAN GIJSEGHEM en kind,

De familiën DE TURCK, VAN OUDENHOVE  
PERSOONS en VOLCKAERT

BEDANKEN.