

Ik geloof in de Verrijzenis en het eeuwig leven.



BID VOOR DE ZIEL  
VAN MIJNHEER

## JULES DE TURCK,

echtgenoot van Mevrouw  
**MARIA CASTEELS,**

geboren te Godveerdegem, de 14 maart 1903 en  
godvruchtig overleden te Oosterzele,  
de 13 november 1966.

Versterkt door de laatste H. H. Sakramenten

**Lid van den Bond van 't H. Hart.**

-----

In volledige overgave aan Gods H. Wil is onze duurzame overledene van ons gescheiden. Zijn hele leven heeft hij immers God naar best vermogen gediend en voor een kristen mens die in het stervensuur met oerustheid mag terugblikken op een God welgevallig leven, is de dood slechts de overgang van dit aardse leven naar de hemelse volmaakte vreugde, ook al is dat uur van sterven pijnlijk om het afscheid van degenen, die men heeft bemind.

Wij vernederen ons, o Heer, onder Uw machtige hand en aanbidden Uw ondoorgrondelijke raadsbesluiten, want al Uw wegen zijn barmhartigheid en genade

Onverwachts, doch niet onvoorbereid, heeft hij dit aardse leven verlaten om, na zijn deugdzaam leven, bij God het loon van zijn werken te ontvangen.

Beminde echtgenote, ons heilig geloof dat ons steeds troost en sterkte bracht, zal ook u over deze zware beproeving helpen. Tot weerziens hierna. Ik beveel mijn ziel in uw gebeden aan, en die van alle familieleden en kennissen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

— **R. I. P.** —

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19

Mevrouw Jules DE TURCK,  
geboren Maria CASTEELS ;

De familie DE TURCK ;  
De familie CASTEELS ;  
De familie VAN WIJNENDAELE ;  
De familie VAN DER HEYDEN,

gevoelig voor Uw blik van deelneming in  
hun rouw, betuigen U hun innige dank.