

Voor de goede mensen is er vrede in het leven, vrede in de dood, vrede in het oordeel, vrede in de Hemel.



Dat het Eeuwig Licht
in Jezus-Christus verschijne
aan de ziel van

MEVROUW

MARIA DE TURCK

weduwe van wijlen de Heer

RICHARD RENAER

geboren te Ophasselt op 23 april 1896 en
er in de Heer ontslapen op 2 februari 1979,
gesterkt door de HH. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Zij hield van het leven, als van een goede
gave Gods. Daarom was haar gezin, dat haar
leven omsloot, haar vreugde, maar ook haar
heiligdom.

Goedheid paarde zij aan sterkte, zij diende
in liefde, ze leidde in kracht; zij hield van haar
man en stond hem bij tot zijn laatste levens-
momenten.

Zij was de moeder voor haar kinderen, om hen
op te voeden voor de Heer die ze haar had
geschonken.

Zij was de hoeksteen van haar huis. In een
onberispelijk godsdienstig, Eucharistisch leven
vond zij de kracht tot grote deugd.

Daarom lieve kinderen en kleinkinderen, broers
en zusters, gij allen die mij liefhebt, weent
niet te zeer. Want wat is er schoner dan na
een vroom plichtsgetrouw leven, terug te gaan
naar God.

Moge Hij ons daar allen eens verenigen in
Zijn eeuwige Liefde. Bidt voor mij. Op mijn
beurt zal ik uw voorspreker zijn bij de Heer.

Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

De Heer en Mevrouw Paul en Herna RENAER-
FAINGNAERT en kinderen,

De Heer en Mevrouw Julien en Maria RENAER-
VAN DEN NOORTGATE en kinderen,

De Heer en Mevrouw Marcel en Eliane MEEUS-
RENAER en kinderen,

De families DE TURCK, RENAER,
MACHTELINCKX, CORRIJN en
VAN DEN NOORTGATE,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming, hun betoond bij de rouw die
hen heeft getroffen.

Drukkerij A. Weverbergh - Galmaarden