

Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is  
hij gestorven. (Joh. II 25)



Vroom aandenken aan  
de heer

**PAUL DE TURCK**

weduwnaar van mevrouw  
**Marie-Jeanne Vandenbossche**

geboren te Ophasselt  
op 14 maart 1927 en godvruchtig  
overleden te Geraardsbergen,  
in de H. Hartkliniek,  
op 17 november 1988, gesterkt  
door de HH. Sakramenten der Zieken.

Rust nu maar uit,  
je strijd is gestreden,  
je hebt het ontzettend  
moedig gedaan.  
Wie kan begrijpen  
hoe je hebt geleden,  
wie kan voelen  
wat je hebt doorstaan.

**De families**

De Turck, Vandenbossche,  
Corrijn en Van Cauwenberge

danken U voor uw blijken van  
medeleven en kristelijke deel-  
name in hun rouw.