

« Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn ».

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

YVONNE DE TURCK

echtgenote van de Heer

MICHEL CAMPHIJN

geboren te Idegem, op 25 oktober 1925 en overleden in het A.Z. te Gent, op 19 mei 1982 gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.



De families **DE TURCK, CAMPHIJN,**
VAN DE MAELE en **HUYSVELD,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van deelneming en danken U.

In al haar eenvoud was zij een voortreffelijke vrouw en een hoogstaande moeder. Wat een zorg heeft zij gedragen en wat een werk heeft zij verricht voor haar huis om dit te maken tot een thuis voor haar gezin.

En dan haar grote en innige moederliefde ! Slechts één verlangen kende zij : haar kinderen gelukkig zien.

Inderdaad : ware grootheid gaat zo dikwijls aan 't oog van de wereld voorbij. Maar zij die met haar woonden, zullen opstaan en haar prijzen en danken voor alles wat ze deed.

Beste man en lieve kinderen, heb dank voor al uw liefde en uw zorgen. Bidt voor mij. Ook ik zal voor u ten beste spreken bij de Heer.