



Bid voor de ziel van
de heer

CAMIEL DE TURCK

weduwnaar van mevrouw
Louise Van De Maele

geboren te Ophasselt op 19 januari 1897 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen
op 28 oktober 1987, gesterkt door de HH.
Sakramenten.

De families

De Turck, Van De Maele,
Gaucier en De Lange
danken voor uw blijken van mede-
leven in hun rouw en voor de
steun van uw gebed.

De namis zal gecelebreerd worden
op zaterdag 12 december om 18 u.

Het meest passende gebed, dat wij bij elke
begrafenis bidden, is de Davidpsalm :
Uit diepten van ellende, roep ik, Heer
roep ik om hulp tot U, Gij kunt mij redden.
Aanhoor mijn schreien en mijn smeken, Heer
wil naar mijn bede uw oor te luisteren
leggen. Zo Gij de zonden blijft gedenken,
Heer, wie zou voor U, och Heer, nog staande
blijven ? Doch uw vergeving schenkt Gij
altijd, Heer, zo blijven allen U eerbiedig
dienen.

En het keervers luidt :

Mijn ziel verwacht van U verlossing Heer.

De diepten van onze ellende zijn onze
onmacht om altijd het goede te doen,
ons schamel en klein geloof, zodat wij
moeilijk komen tot gebed. Heel ons bestaan
is ondermijnd door allerlei vormen van
begeerte en toch worden die begeerten
nooit verzadigd.

Daarom bidden we het nederig gebed om
verlossing en bevrijding van al ons kwaad.

Heer, wij bevelen U deze man aan. Wij
vertrouwen op uw oneindige barmhartig-
heid. Hij heeft in het leven zijn best ge-
daan. Wil hem om al zijn goede daden in
uw hemel aanvaarden.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem