

Dit aandenken wordt U gegeven opdat Gij zoudt
bidden voor de zielerust van

DE HEER

ALFRED DE VALKENEER

echtgenoot van Mevrouw

ANGELE DE LEPELEER

geboren te St.-Martens-Lierde, de 15 januari 1906
en overleden te St.-Martens-Lierde, de 2 juli 1982,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
« in extremis ».

Lid Broederschap van de H. Barbara.
Oudstrijder 1940-1945.
Gepensioneerd mijnwerker.



**De families DE VALKENEER, DE LEPELEER,
GAUBLOMME en BATSOENS,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Begraaf. Raoul, Markt, Brakel. ☎ (055) 42 24 49

Zijn huisje, zijn tuin en zijn buurt... dat was
de leefwereld geworden van hem die tientallen
jaren geleden op rust gesteld werd na zijn hard
en weerbarstig werk in de mijnen.

Hij moest zich dan ook aanpassen aan die
verplichte levensomstandigheden, wat hij dan
ook deed, met de glimlach op de lippen, genie-
tend van de zon, de rust en de schilderachtige
omgeving.

Hij had het geluk gekend in stilte met zijn
toegewijde echtgenote hun vijftig jaren samen-
zijn t mogen vieren maar toch met het bewust-
zijn dat er zo onverwacht een einde aan kan
komen.

Wie had kunnen vermoeden dat hij met zijn
zorg voor de komende maanden met de jonge
planten in de hand zelf ging overgeplant worden
naar de tuin onzer eeuwige bestemming ?

Duurbare echtgenote, mijn plots en zo onver-
wacht heengaan heeft U zeker diep getroffen.
Ik vreesde zodanig de dag waarop Gij het eerst
zoudt kunnen opgeroepen worden ... het ligt in
de lijn van mijn gebeden en meteen van de
Goddelijke Voorzienigheid.

Beste familieleden, buurtmensen en vrienden-
oudstrijders, ik weet dat Gij, in de mate van het
mogelijke een steun zult zijn voor mijn zwaar
beproefde echtgenote, dank voor uw genegen-
heid van gisteren en voor Uw steun en uw ge-
beden voor morgen, opdat Ik door mijn voor-
spraak bij de Heer U kunne vergoeden, waar-
voor ik nu op aarde de gelegenheid niet meer
heb. Tot weerziens op de plaats onzer eeuwige
bestemming bij de Heer en bij al die ons zijn
voorgegaan.

H. Barbara, blijf voor mij een veilige voor-
spreekster.