

Tot U, Heer, richt ik mijn geest en mijn vertrouwen.
(Ps. 25).

Biddend nemen wij afscheid van
DE HEER

Leo, Victor, Albert De Valkeneer

echtgenoot van Mevrouw
Alice VAN DAMME

geboren te St.-Martens-Lierde, op 30 september 1907 en godvruchtig overleden te Ronse, op 10 oktober 1986, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945.



De families **DE VALKENEER, VAN DAMME,**
GAUBLOMME en **DE VOS,**

zijn U erkentelijk voor uw gebeden en uw
blijken van medevoelen in hun rouw.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

In volle bewustzijn heeft Leo moedig en vol overgave de pijnlijke momenten van het tijdelijk afscheid aanvaard. Zoals zijn leven was ook zijn afsterven, vreedzaam en gesteund op een zelfvergeten Godsvertrouwen.

Uit liefde voor vrouw en kinderen heeft hij hard gewerkt. Werken was voor hem geen last of straf maar een gelegenheid om onder Gods Voorzienigheid zijn duurzaam gezin de nodige welstand te bezorgen.

Hij had een vriendelijk woord voor iedereen en stak graag een handje toe. Vooral zijn wapenmakers stonden hem nauw aan het hart wat vooral tot uiting kwam als trouwe vlaggendrager bij voorkomende plechtigheden.

Maar nu wordt reeds de vlag door een ander gedragen... niets blijft duren ook al is de herfst van het leven nog zo kleurrijk het is een voorbode voor de nakende overgang.

Duurbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen, familieleden, buurtmensen en zeker mijn trouwe wapenmakers, ik kan U niet meer danken voor wat Gij voor mij gedaan hebt en nu verder voor mij doet. Bidt voor mij opdat ik dra Uw aller voorspreker mag zijn bij Hem die gezegd heeft: « Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Ik ben de Verrijzenis en het Leven ». Tot weerziens op de plaats onzer Eeuwige beloning !