



Bid voor de zielerust van
Mijnheer

MAURICE DEVEMIE

Opgeëiste van de oorlog 1914-18
Instructeur Korps Burgerlijke Bescherming
Zilveren Medaille van het Ministerie
Nederlandse Cultuur
voor 50 jaar dienst liefhebberstoneel

weduwnaar van Mevrouw

Helene DELUSINNE

echtgenoot van Mevrouw

Julienne OCKERMAN

geboren te Ronse, de 30 augustus 1898
en er godvruchtig overleden de 13 juli 1970,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Niet één die niet diepgemeend meerouwt bij
het afsterven van deze goede vriend, zorgzame
vader en liefdevolle echtgenoot. Allen die hem
kenden wisten hoe blijmoedig hij steeds was,
joviaal en innemend van karakter : wie hem
eenmaal mocht benaderen vond dadelijk in hem
een man van plicht, van grote toewijding en diep
geloof.

Zijn dood is dan niet het einde van een aards
bestaan maar de doorgang naar de eeuwige
onsterfelijkheid.

Mijn beste vrouw, graag was ik nog in uw

Begravenissen Devos, Ronse.

midden gebleven; we leefden gelukkig onder-
een, ik dank u voor de liefde die gij mij hebt
toegedragen, voor die vele ongetelde attenties,
die een man zo gelukkig kunnen maken; moge
het geluk uw aandeel zijn; moge ik in uw gebed
en herinnering een schone plaats bewaren.

Kinderen lief, later verstaan wij alles wat nu
niet begrepen kan worden. Mijn lieve kleinkin-
deren, veel vreugde hebt ge mij gegeven; in
onze grote leed, dat nooit ten volle kan geheeld
worden, blijft het Geloof onze kostbaarste steun.

Beste Familie en vrienden, wat is het leven
kort; elke dag brengt ons nader bij het oneindig
eeuwigdurende geluk.

Mevrouw Maurice DEVEMIE, geboren Julienne
OCKERMAN zijn echtgenote ;

Mijnheer en Mevrouw Albert VANDER STICHE-
LEN-DEVEMIE zijn kinderen ;

Mejuffer Ingrid VANDER STICHELEN,

Mejuffer Carine VANDER STICHELEN

zijn kleinkinderen ;

De families DEVEMIE, VANDENBOSSCHE,
OCKERMAN, DEVLEESSCHAUWER en DELUSINNE,

danken U hartelijk voor de bliken
van deelneming en gebed.