

" Ik ben de Verrijzenis en het Leven ".



DIT WEZE EEN ZALIG AANDENKEN  
EN EEN UITNODIGING TOT GEBED

DE HEER

## FLORENT DEVENIJS

weduwnaar van Mevrouw  
**ALICE MICHIELS**

Geboren te Zottegem op 18 december 1904 en  
godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth  
te Zottegem op 30 november 1992,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---

De Heer en Mevrouw  
Willy en Maria DEVENIJS-DE CALUWÉ,

De Heer en Mevrouw  
Robert en Liliane VANDERKERKEN-DEVENIJS,

Mejuffrouw Ann DEVENIJS en verloofde,  
Mejuffrouw Nadia VANDERKERKEN,

De families DEVENIJS, MICHIELS,  
COUPÉ en SCHOCKAERT,

danken u voor uw blijken van deelneming.

Deze geliefde overledene zal bij de Heer niet met ledige handen zijn aangekomen. Hij heeft als echtgenoot en vader steeds gezorgd en gewerkt voor al zijn dierbaren.

Samen met zijn dierbare echtgenote heeft hij een schoon gezin gesticht, hij heeft voor zijn kinderen gewerkt en gezwoegd ; niets was hem te veel waar het ging om het welzijn van zijn dierbaren.

Zijn bestaan cirkelde niet rond hemzelf maar getuigde steeds van mededeelzaamheid, van zorgdheid en liefde voor anderen.

Bominde kinderen en kleinkinderen, ik dank U om zoveel blijken van genegenheid en liefde. Blijf altijd het rechte spoor trekken dat ik U samen met moeder heb voorrehouden. Wees altijd eensgezind en geef aan God de plaats in Uw leven die Hem toekomt. Samen met moeder blijf ik van uit de eeuwigheid over al uw belangen waken.

Dierbare broer, zuster, familieleden, vrienden en geburen, beste dank voor de deugddoende bezoeken, voor uw woord van bemoediging. Wilt gij ook aan mij denken in uw gebed.

---

Begravenissen Van Vijle en Zoon, Zottegem