

Dat ze in vrede ruste !



Bid voor de zielerust van
Mevrouw

Celine, Marie, DE VENTER

weduwe van de Heer

Léon MINCKE

geboren te Ronse, de 18 juli 1879,
en er godvruchtig overleden de
15 september 1967,
voorzien van de H.H. Sakramenten.

Vol zorg heeft moeder haar leven doorgebracht : in wel en wee volbracht ze trouw en oprecht haar plichten — Arbeid en gebed zijn waarlijk twee sterke hefbomen van het leven, waarmede de gelovige de wisselvalligheden van het bestaan overwint. Nu gaat ze de eeuwige rust genieten, na een werkzaam leven waarin haar de beproevingen niet gespaard zijn gebleven.

Onderwerpen wij ons aan Gods Heilige Wil : zijn raadsbesluiten zijn steeds rechtvaardig : Hij weet best hoe Hij alles regelen moet.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, heb dank om uwe zorgen en genegenheid; beminde familieleden en vrienden, tot weerziens. Ik reken op uw vroom gebed, en God lone het u !

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil !

Begravenisonderneming, R. Devos, Ronse.

Mijnheer en Mevrouw Fernand REMY-MINCKE,
Mijnheer en Mevrouw Marcel DE FRUYTIER-
MINCKE,
Mejuffer Annette VAN WETTER,
Mijnheer en Mevrouw Marcel MANNENS-TRA-
NOY en dochter Muriel,
Jonge Heer Eddy TRANOY,
Mijnheer en Mevrouw Etienne RADIS-MINCKE,
en kinderen,
Jonge Heer Noël VAN WETTER,
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen;
De families DEVENTER, HENRIST, MINCKE, GEE-
NENS en VAN HASSELT,

danken U van harte voor de bliken
van genegenheid en gebed.