



VROOM AANDENKEN AAN

GILBERT DEVENYNS

echtgenoot van

Alix MAES

geboren te Kwaremont op 9 juni 1912
en overleden te Ronse op 27 april 1985,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

«Houdt uw lampen brandend en uw lenden
omgord, want gij weet niet wanneer uw Heer
zal komen.»

Heilzame verwittiging voor allen die geloven
in Jezus' woord en in het eeuwig leven.

Het plotse heengaan van onze dierbare echt-
genoot, vader en grootvader, treft ons tot in
het diepste van ons gemoed. Hij, de goede,
sterke en flinke man, geeerd en bemind door
naastbestaanden en vrienden, verdwijnt uit ons
midden, zonder een woord, zonder een vaarwel.
Hij die geleefd en gewerkt heeft voor de zij-
nen, is niet meer.

Toch zullen wij niet wenen zoals mensen
zonder hoop ; de zekerheid van een zalig weer-
zien leeft in ons.

«Al wie in Mij gelooft zal eeuwig leven,
hebben wij van U, o Heer, gehoord.
Wij hopen op uw groot erbarmen en vergeven.
wij vertrouwen op uw goddelijk woord.
Wij rouwen om de mens die wij verloren.
Niemand kent ons diep en groot verdriet.

Maar in zijn goedheid zal de Heer ons wel
verhoren.
Hij verlaat in 't uur van nood de zijnen niet.»
(Z.J. 920)

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinde-
ren, wij hoopten nog lang samen te mogen blij-
ven. Niets liet mijn haastig heengaan vermoeden,
dat maakt het scheiden nog pijnlijker. Ik
dank u voor uw hartelijke vriendelijkheid en
bezorgdheid.

Gij waart mijn vreugde en mijn geluk. Moge
de Heer u bewaren, en houdt mijn gedachtenis
levendig in u.

Beste familieleden en vrienden, toont mij uw
genegenheid en medeleven in een vroom gebed.
O. L. Vrouw van Bijstand, bid voor mij.

Mevrouw Gilbert DEVENYNS-(Gentil POLET †),
geboren Alix MAES,

Zijn kinderen en kleinkinderen,

Zijn broers, zusters, schoonbroers, schoonzus-
ters, neven en nichten,

De families DEVENYNS, VANDERSTRAETEN,
MAES, RAEVENS en POLET,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming en gebed.

Rouwdienst Aelvoet