



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

REMI DEVIAENE

echtgenoot van Mevrouw

ORPHA DELANGHE

geboren te Kwaremont op 13 augustus 1899
en overleden te Oudenaarde op 5 augustus 1978

Het was in de oogsttijd toen hij ons verliet.
Zijn ganse leven was één rijke oogst geweest voor zijn Schepper.

Hij was rechtschapen, een man-uit-één-stuk, die voor zijn mening durfde uitkomen : hij hield niet van veinzerij of twijfel.

Hij was een wijs man : al zijn beslissingen waren weloverwogen en steeds geleid door zijn christelijke overtuiging.

Hij was werkzaam en moedig : uit zijn innige verbondenheid met de natuur putte hij zijn levensblijheid ondanks de tegenslagen want hij aanvaardde dat, zoals de wisselende seizoenen in de natuur ook het leven zijn zonnige en sombere dagen had.

Hij was een liefhebbend man : hij hield oprecht van zijn gezin, zijn familie, zijn parochie, zijn zangkoor, zijn Klippe, zijn vrienden. Bij allen laat zijn heengaan een grote leemte na maar dankbaar gedenken we zijn samen-zijn met ons.

Hij was eenvoudig en trouw : zijn grootste geluk was, samen met zijn dierbare vrouw, in de avond van zijn leven tevreden te zijn.

Hij was een goed mens.

Zijn voorbeeld blijft voor ons de lichtbaken op de te volgen weg. Dat was zijn verlangen, daarom is hij ons nu voorgedaan.

Danken om uw meelevens :

Orpha DELANGHE,

Roger en Godelieve DE BROUWERE - DEVIAENE
en kinderen,

Armand en Paulette DEVIAENE - ALBERS,

André en Diane VAN COPPENOLLE - DEVIAENE
en zoon,

Edgard en Simonne DEVIAENE - DE WOLF en
kinderen,

Etienne en Claire DEVIAENE - GEENENS en
kinderen,

André en Monique DEVIAENE - STEURBAUT en
dochter,

Norbert DEVIAENE,

Guy en Laurette VANDEVELDE - DEVIAENE en
kinderen.