

"Een goed leven is de beste voorbereiding tot een zalige dood."

Eccl. II

†

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL
van Mevrouw

ELODIE DEVIENNE

weduwe van Mijnheer François DE ROOZE

geboren te Etikhove, de 17 november 1874 en overleden te Melden, de 27 mei 1957. Gesterkt door het H. Oliesel.

Wanneer de mens bij het stervensuur, het leven overschouwt, zelfs al heeft men een hoge ouderdom bereikt, dan begrijpt men dat op aarde alles vergankelijk is, tenzij dit wat men voor God en uit liefde tot Hem heeft verricht.

De zoetste vertroosting die zij kan mededragen in het graf, is de overtuiging geleefd te hebben als een trouwe echtgenote, als een sterke en goede moeder die zich heeft toegewijd aan haar gezin en aan de opvoeding van haar kinderen. Haar goede gezondheid was haar een weldaad van de Heer en zij was gelukkig zij steeds te kunnen dienstbaar maken in de huisring.

"Tot U, mijn God, heb ik mijn ziel geheven, op U betrouw ik, en ik zal niet teleurgesteld worden." (Ps. 24)

Vaartwel, beminde kinderen en kleinkinderen, wij mogen God danken omdat wij zo lang in trouwe genegenheid mochten samen leven. Hebt dank om die troostvolle jaren welke ik in uw midden mocht genieten. Blijft verenigd in onderlinge genegenheid en vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(100 d. afl.)

Eerwaarde Zuster Marie-Justine, in het klooster der Visitatie te Akkeren, in de wereld Mevrouw Maria DE ROOZE,

Mijnheer en Mevrouw Cyrille DE ROOZE-MENSCHAERT en kind,

Mijnheer en Mevrouw Leopold BLONDEAU-DE ROOZE,

Mijnheer en Mevrouw Henri DE MEULENEIRE-DE ROOZE en kinderen,

Mijnheer Richard DE ROOZE-(H)OWEL en kind,

Mijnheer en Mevrouw Edouard DE ROOZE-MENSCHAERT en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Armand DE ROOZE-FASSEUR en kind,

Mijnheer en Mevrouw Georges DE ROOZE-VAN DE WALLE en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Albert VANALDERWERELD-DE ROOZE en kinderen,

Eerwaarde Zuster Marie-Caroline, in het klooster der Visitatie te Mater, in de wereld Mevrouw Juliette DEVIENNE,

De familiën DEVIENNE, REYNAERT, DE ROOZE en GOSSYE

danken U van harte voor de blijken van deelneming, genegenheid en gebed.