

Het lijden van deze wereld is niets vergeleken bij
de heerlijkheid van de Hemel die ons wacht.

(H. Paulus)



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Cyriel Maria DE VIDTS

echtgenoot van Mevrouw

MATHILDE VAN MESPELGEM

geboren te Erpe, de 27 mei 1897 en er godvruchtig
overleden de 15 februari 1956.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Hij heeft zijn lijden en kwellingen tot het einde
toe met geduld en moed gedragen, getroost door de
woorden van de H. Schriftuur: „De Heer kastijdt die
Hij lief heeft,„

De pijnen van een smartvolle ziekte heeft hij met
kloeken moed en overgeving aan Gods H. Wil
verdragen, tenvolle overtuigd dat wij met Kristus
moeten lijden om zo in zijn heerlijkheid te komen.

(Luc. XXIV)

De ziekte en het lijden zijn kruisen; doch het
kruis is de deur van de Hemel.

Gelukkig die in alle beproeving verduelig blijft;
want na de beproeving zal hij de kroon van het le-
ven ontvangen, die God beloofd heeft aan die Hem
beminnen.

Bemide echtgenote, dierbare kinderen en klein-
kind, ik dank u voor uw nimmer falende genegen-
heid en uw liefdevolle zorgen. Ik was zo gelukkig
bij u en hoopte nog vele jaren voor u te mogen
werken. De Heer echter heeft het anders gewild;
dat zijn H. Wil geschiede! Verheft uw blikken
naar omhoog en troost u bij de gedachte dat ik
voortaan over u blijf waken van uit de Hemel.

Beste bloedverwanten, familieleden en vrienden,
vergeet mij niet in uwe gebeden.

Jezus ! Maria ! Jozef ! (7 j. afl.)

Drukkerij St-Maarten, Erpe.

danken U van harte voor de blijken
van deelneming in rouw en gebeden.

Mevrouw Cyriel DE VIDTS, geboren Mathilde VAN MESPELGEM;
Mijnheer en Mevrouw Albert DE PAUW-DE VIDTS en kind Lutgarde;
Mijnheer Herman DE VIDTS;
De families DE VIDTS, VAN MESPELGEM, EECKHOUT en
VAN LEUVEN.