

Wij geloven dat Christus uit den dood is verrezen en dat ook wij eens met Hem zullen verrijzen. Alleluia !
Laat de paasvreugde u heel uw leven begeleiden tot ze eens volkomen openbloeit in de eeuwige vreugde.

† **BID VOOR DE ZIEL**

van Vrouw

Marie-Julia De Villaer

echtgenote van Heer

Jozef Soetaert

geboren te Ouder den 21 December 1884 en godvruchtig overleden te Ophasselt den 1 April 1948
gesterkt door de H. H. Sacramenten.

Zij was eenvoudig en rechtschapen van hart, godvruchtig en naarstig en verwierfde genegenheid van haar kinderen en familie. Het harde, moeilijke en lastige van 't leven heeft ze welgemoed gedragen al neep haar een hartziekte sedert jaren. Ofschoon de tederste en trouwste zorgen haar werd^{en} besteed verergerde onlangs haar toestand van dag tot dag. Tijdig "berecht", zag zij zonder trees en verlangend den dood te gemoet met de vaste hoop dat God haar door de verdiensten van O. L. Heer de eeuwige paasvrede en de eeuwige paasvreugde zou verlenen.

Bemide echtgenoot, kinderen en bloedverwanten, hebt dank voor de zorgen en vertrouwen, welke ik van uwentwege genoten heb. Moge de zegen van God op u ruisen. Vaartwel, en tot wederziens daar waar de tranen in vreugde veranderen en de Vader zijn kinderen in verrukking brengt.

*O heilig Hart, verwijder ramp en straf,
O heilig Hart, doe Paus en Kerk herleven
O heilig Hart, verbrijzel Satans staf.
Toon Heer, uwe barmhartigheid*



De Families DE VILLAER,
SOETAERT,
GOESSENS,
DE GRAEVE,

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hun betoond bij het over-
lijden van hun dierbare afgestor-
vene

DANKEN U.

Uitgever R. De Vos, Ophasselt