

«God is een vertrooster in elken druk en weedom...»  
S.Paulus.

BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## AUGUST DE VILLE

Echtgenoot van Mevrouw

ODILE VAN DE MAELE

geboren te Delftinge op 22 November 1882  
en er overleden den 2 Maart 1948

voorzien van de H.H.Sakramenten der stervenden  
.....

Onze roem is deze : in geweten te mogen getuigen dat wij hier op aarde geleefd hebben in den eenvoud des harten, de oprechtheid voor God, niet volgens de wijsheid der wereld, maar volgens de genade des Heren.  
II Cor. I 12.

Zware zorgen heeft die man in zijn leven gekend. Hij droeg op zich den last te voorzien in het levensonderhoud van een talrijk en aangroeiend gezin. Hij ging er fier op, in alle rechtschapenheid en eerlijkheid, daarvoor den kost te verdienen. Als een ware echtgenoot deelde hij met zijne vrouw alle lief en leed dat overkwam. Als een echte vader wist hij voor zijn kinderen goedheid met strengheid te paren. Met rechtzinnig gemoed mag hij hun zeggen :

„Doet, wat gij van mij geleerd, gehoord hebt en gezien,.. Mijn leven weze u tot 'n voorbeeld.

Geliefde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, al te vroeg wordt ik aan uw liefde onttrokken. Met den moed van 'n sterk gestel heb ik tegen de ziekte gevochten, die echter ongenadig was. Ik dank U, omdat uw genegenheid zo dikwijls mijn pijnen heeft verzacht. Troost uw moeder, gedenkt uw vader en bidt voor hem. Leeft kristelijk en deugdzaam, dan zal mijn nagedachtenis u tot eer strekken.

H.Hart van Jezus, vertroost ons in al onze kwellingen.

Een milde troost waren ons Uw blijken van hartelijke deelneming bij het afsterven van Hem, die ons zoo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën De Ville, Van De Maele,  
Premereur en Van Oudenhove.

---

Druk'. J. LOSSEZ-PENNEWAERT. Gaffelstraat, 45.