

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

†  
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Elza-Cordula DE VILLE**

Echtgenoot van Mijnheer

**NESTOR VAN ONGEVAL**

geboren te Delfinge, den 15 Maart 1913 en godvruchtig overleden te Brugge, den 13 Novemb. 1945 gesterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden.

God laat de vreugden dezer aarde gepaard gaan met kwellingen en ziekten, opdat wij ons hart zouden onthecchten van de vergankelijke goederen dezer aarde en bovenal 't geluk hierboven zouden zoeken.

De duurzame afgestorvene was een trouwe echtgenoot en liefdevolle moeder. Ze leefden zoo gelukkig in vrede en liefde, en voor anders leefde ze niet dan voor haar man en haar kind. Ze was nog maar in den bloei der jaren en toch begon reeds de ziekte haar gezondheid te ondermijnen.

Wat heeft zij geleden in haar lichaam en haar ziel. Hoe heeft ze niet gestreden tegen ziekte en dood. Helaas haar levenswil kon het uitgemergelde lichaam niet meer opbeuren. Ze stierf uitgeput van krachten.

Duurbare echtgenoot, het scheiden is hard. We hadden gehoopt nog zoovele jaren samen gelukkig te zijn. God heeft het anders gewild. Ik zal u niet meer kunnen troosten, maar ons kindje weze uw troost en van uit den hemel zal ik waken over u en bidden dat God u beiden beschermde.

Duurbare Moeder en familieleden, hebt moed. Een zoon, een kleinzoon en een dochter werden u ontnomen. Het is Gods wil.

Uw groot geloof weze uwe sterkte! Zegt gelijk den heilige man Job: God gaf, God nam. Zijn heilige Naam zij gezegend!

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 d. aflaat.

---

*Mijnheer Nestor Van Ongeval ;  
Mijnheer Silvain Van Ongeval ;  
De Familiën De Ville, Van Ongeval, De Clercq & De Geyter*

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het afsterven van hun geliefde echtgenoot, moeder, dochter, schoondochter, zuster schoonzuster, tante, nicht en bloedverwante,*

**DANKEN U.**

---

Dr. Bruylant, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.