



Vroom aandenken aan

DE HEER

Gilbert DE VILLE

weduwnaar van Mevrouw
Alice VERVAEKE

Geboren te Deftinge op 24 augustus 1920
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 22 oktober 2000,
begeleid door de gebeden
uit de dodenliturgie van de H. Kerk.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De familie.

*De namis wordt opgedragen op
vrijdag 24 november 2000 om 18.30 uur in de
kapel van het klooster te Deftinge.*

Pépé,
zo noemden we hem sinds de geboorte van de
kinderen.

Ondanks uw zin voor avontuur is uw levensweg niet
altijd met rozen bezaaid geweest. Het noodlot sloeg
regelmatig toe. Het verlies van uw twee kinderen,
gevolgd door uw dierbaar Lieske na een moeizame
en pijnlijke ziektestrijd.

Dapper als je was, nam je terug de draad op. Je
leerde Gerda kennen die jouw leven terug zinvol
maakte.

Je wekelijks bezoek aan je kinderen op je vrije dag
zal ons altijd bijblijven.

Dansen was zijn passie. Vrienden had hij met de
vleet. Hij was de taxi- en klusjesman voor al wie er
hem om vroeg.

Lieve pépé, wij zullen je missen ...
Altijd waren wij bij U toch zo welkom.
Je leefde altijd met ons mee. Hoe meer wij vertel-
den, hoe gelukkiger je was. Zelfs met onze pro-
bleempjes konden we bij u terecht.
Een troost is voor ons, je hebt niet geleden, ook al
hebben we geen afscheid kunnen nemen.

Uw kinderen en kleinkinderen

Begr.-Fun. b.v.b.a. Raoul, Brakel, Tel. 055/42 24 49

