

« Gods wegen zijn de onze niet :
Hij weet, en wij begrijpen niet. »

Dit prentje weze U een herinnering
aan ons klein lief zoontje

LIEVEN

geboren te Ninove, op 6 december 1976 en in
het koor der engelen opgenomen te Etterbeek,
op 10 september 1977.



Een ware troost waren voor ons uw blijken van
christelijke deelneming bij het heengaan van hem
die ons zo dierbaar was.

Daarvoor danken U oprecht :

de families DE VILLE en ROELS.

Waarom toch, goede God, hebt Gij ons klein
Lieveke zo vroeg van ons weggenomen ? Wist
Gij dan niet dat hij, naast zijn zusje Nancy,
ons enig zoontje was ? Maar wij durven geloven
dat hij in de hemel gelukkig zal zijn.

Lieven was een kind waar elkeen van hield :
hij was eenvoudig en zacht, vriendelijk en altijd
tevreden. Hij hield van zijn omgeving, van alles
wat mooi en goed was.

Lieven heeft zijn zusje twee maand moeten
verlaten om in gezelschap van zijn moeke de
beste zorgen te krijgen. In zijn pijnlijke momen-
ten had hij steeds een blik van tevredenheid op
zijn lief gezichtje. Zijn open kijkertjes volgden
je vragend na en dulden geen spoor van ver-
driet. Wat zijn lichaampje heeft geleden zal
niemand ten volle weten.

Al voelde hij aan dat zijn krachten begaven,
toch is hij blijven vechten tot de komst van zijn
vake en moeke om op het moment van heen-
gaan zijn laatste blik op hen te richten.

In zijn thans gesloten ogen blijft een eeuwige
dankbaarheid voor zijn kort leven en de onver-
moeibare zorgen die hij kreeg van zijn mama,
papa, familie, verpleegsters en allen die hem
dierbaar waren.

Tot weerziens en geloof... Ik leef.