

*In U. o Heer, heb ik mijn betrouwen gesteld.*



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
Heer Richard DE VILLE**

*geboren te Delftinge de 30 april 1880 en ergodvruchtig overleden de 8 december 1960, gesterkt door de laatste HH. Sakramenten en de Pauselijke zegen.*

De genade van het geloof, is een gave waarvoor onze dankbaarheid nooit genoeg kan zijn. Deze goddelijke Deugd, gaat samen met de deugden van Hoop en Liefde waardoor wij als volwaardige christelijke mensen kunnen leven. Die schat te bezitten is alleen het erfdeel dat God zijn begenadigde Vrienden toebedeelt.

Spijts lijden, beproevingen allerhande, laat God zijn genadekinderen moedig en hoopvol door het leven gaan. Het volbrengen van de dagelijkse plicht tegenover God en medemensen wordt een gemakkelijke taak en een wellende bron van eeuwige verdiensten.

Moeder Maria op deze herdenkingsdag van uw onbevleete ontvangenis, is uw trouwe zoon naar uw Goddelijk Kind, onze Heer, teruggekeerd. Laat zijn afsterven werkelijk een verlossing zijn van lichamelijke en zielesmartten, die hem ooit hebben gekweld. Neem uw kind onder uw moederlijke bescherming op het ogenblik dat hij voor Gods Troon ten oordeel staat.

Dierbare kinderen en kleinkind, maar vooral dierbare familieleden, ik moet u hartelijk dank zeggen voor al uw zorgen en medelijden. Het werk van barmhartige naastenliefde mij betoond, weze U en gans de Familie een bron van zegen en verdiensten.

Ik vraag U nog slechts dit: bidt nu voor mij, gij allen die mij zoveel bijstand verleend hebt, ik beveel aan God aan al uw tijdelijke en geestelijke belangen.

H. Hart van Jezus ontferm U over hem.

O, L. V. Middelaars aller genaden bid voor hem.

De familiën DE VILLE,  
PREMEREUR,

*danken U oprecht om uw  
gebeden en uw deelne-  
ming in hun pijnlijke rouw.*

---

Uitg. Cl. Miserez, koster, Delftinge