

« Kom gezegende van mijn Vader en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is ». (Mt.25,34)

In dankbaarheid bidden we voor de zielerust van

DE HEER

RICHARD DE VILLE

echtgenoot van Mevrouw
ALIDA CAPIAU

geboren te Delftinge, op 25 oktober 1907 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen, op 25 juni 1980, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken

Lid van de Bond der Gepensioneerden.
Oudstrijder 1940-1945.

Bestuurslid van de Bond Grote en Jonge Gezinnen



De families **DE VILLE, CAPIAU,**
DE NUTTE en **DE CLERCQ,**

zijn erkentelijk voor uw blijken van medeleven in hun rouw en danken U.

Richard kan terugblikken op een rijkgevuuld leven dat, gekenmerkt door hoogten en laagten, door welvaart en beproevingen, in vrede met Kristus en de evenmens beëindigd is. Met een trouwe en ijverige echtgenote aan zijn zijde, die voor hem een sterke steun was, heeft hij hard gewerkt om een gelukkige toekomst op te bouwen voor zijn kinderen en kleinkinderen van wie hij dolgraag hield en op wie hij zo fier en trots was. Al was hij al lang door een pijnlijke kwaal getekend, toch bleef hij steeds vrolijk en opgevoerd. Voor ieder had hij een opwekkend woordje waardoor hij vreugde en begeestering bracht.

Alles was reeds geschikt om binnenkort zijn gouden huwelijksjubileum te vieren, maar plots sloeg de ziekte hard toe. Op zijn ziekbed herhaalde hij dikwijls : « De mens wikt, maar God hierboven beschikt ». Met een voorbeeldige gelatenheid is hij, gesterkt door de ziekenzalving en gevoed met het Brood dat eeuwig leven schenkt, de Heer tegemoet gegaan.

Goede vader, uw geliefde echtgenote, uw kinderen, kleinkinderen en de kleine Ilse zullen uw goed voorbeeld niet vergeten. Wij hebben veel aan u te danken. Met pijn in het hart nemen we dankbaar afscheid van u. Samen met hem, met uw zusters, schoonbroers, schoonzusters en familie blijven we in gebed met hem verenigd.

Moge de Heer hem barmhartig zijn en eeuwige vreugde schenken.