

Na een werkzaam en zeer actief leven, na een pijnlijke kruisweg, is te Leuven op 27 maart 1982 in de vrede van de Heer door de HH. Sacramenten, ontslapen

DE HEER

URBAIN DE VILLE

echtgenoot van Mevrouw
JEANNE VAN SNICK

Hij werd geboren te Deftinge,
op 16 november 1931.

Bestuurslid van de Bond van Grote en Jonge
Gezinnen.

Bestuurslid van de kaartclub « Club der
Vrienden ».



**De families DE VILLE, VAN SNICK,
CAPIAU en LEUS,**

danken U van harte
voor de blijken van genegenheid.

Heer, we hebben nooit durven denken dat dit vroege afscheid kon komen. Onze hoop en onze troost lagen geborgen in ons gebed en het meevoelen van familieleden, vrienden en vele kennissen. Het doet zo'n pijn nu de onmacht te moeten ervaren van menselijke hulpeloosheid.

Heer, breng in deze haast ondraaglijke eenzaamheid, het sterkende, het troostende en het gezegende licht van ons geloof in ons in- en uitwendig leven. Moge Urbain nu in eeuwigheid, rijke vruchten plukken van een toegewijd leven voor vrouw en kinderen.

Heer, die overal waar ge verwacht waart, troost en moed hebt gebracht, tranen hebt gedroogd en in Uw grote zorg mensen-in-nood hebt opgenomen, kom nu ook bij ons met woorden en daden van bemoediging, zorg nu verder voor hen die Urbain niet kunnen missen.

Bekroon nu het leven van deze man, wiens werk en toekomstplannen gedragen werden door een diep geloof, een nooit ophoudende werkkraft, een niets ontziende offervaardigheid, een levensinzet en enthousiaste beleving die de zin gaven aan zijn en onze vreugde, aan zijn hoop op schone en zelfs eeuwige toekomst.

Heer, zegen en troost zijn beproefde echtgenote die zulke lange en pijnlijke momenten van kruiservaring heeft moeten beleven, om dan alles in Uw voorzienigheid op te bergen. Zegen en troost zijn kinderen, die zoveel goedheid en opbeurende wijsheid mochten ervaren. Zegen en troost zijn zusters, schoonbroers, schoonzusters, bloedverwanten en vele vrienden, want Urbain was zo één met hen en bereid zich verder te geven voor ieders welzijn.

Dank, Urbain, om uw milde gaven, om alles wat ge gepresteerd hebt. Moge de band van trouwe liefde en vriendschap ons samen houden in een lied van dank en genegenheid, als nagalm van dit zo vroeg en pijnlijk afscheid nemen.